

Leif Rasmussen

Jeg er en årgang 1950 og har været gift med Anne Grethe i 26 år, og har 2 voksne børn, svigerbørn og et barnebarn.

Camping har altid været en del af mit liv. Først med besøg ved familie som camperede, og siden har jeg selv camperet. Først med telt på Knallert derefter med Villatelt og bil. Da Anne Grethe og jeg skulle på ferie for første gang købte vi en brugt Camplet sammen som var vores base for sommerferie og weekendture i nogle år.

Derefter blev det en brugt 14" Burstner Club der siden blev skiftet ud med en Dethleff Family 485 køjevogn.

Den bagte os på mange tur rundt i Danmark og det nordlige Sverige samt til Alsace.

På turene i Sverige opdagede jeg Cabby vognene, og så på nogle hos svenske forhandler og på Ferie for alle

I foråret 2007 besøgte vi HD Camping og købte vores første Cabby, en 620+ F3. Den blev totalskadet ved at køre i et stort vejhul på en rastepads i Sønderjylland en mørk og regnfuld aften. I stedet købte vi en brugt 2011 Cabby 620 F4 som først var indregistreret i 2013.

I handlen på den første Cabby var der et medlemskab i Dansk Cabby Club. Som et forsøg deltog vi i et vintertræf på Hampen sø Camping, og resten er historie.

I begyndelse af 2018 blev jeg opfordret til at stille op som formand for dansk Cabby Club, hvilket jeg accepterede og blev valgt på Generalforsamlingen i 2018.

Jeg ligger vægt på at Dansk Cabby Club er en club der med base i Cabby vognene danner ramme om et godt socialt sammenhold, hvor vi kan dele erfaringer vedrørende vogne, teknik samt campingoplevelse som skabes af de arrangerede træf og ture.

Lev livet lidt friere

Leif Rasmussen