

Polen 2009

En tur til Gdansk. Del 4

Efter en dejlig tid i Gdansk, måtte vi se at tænke på at rulle hjemad. Vi ville ikke køre ad kystvejen hjem, men besluttede at køre over Stettin, og derfra motorvej ind i Tyskland, og så nordpå. Så vi tog afsked med Camping Stogi, og kørte mod Stettin. Det tager som sagt, tid at køre i Polen, og sidst på eftermiddagen var vi i Stettin. På kortet havde vi hittet en campingplads, som lå faktisk lige på ruten. Dog med det minus, den lå på den forkerte side af landevejen vi kørte på. Men det findes der råd for. Godt nok var der både midterrabat, og fuld optrukne striber, men alligevel, når man nu bare vender skuden og står på tværs af vejen, holder polakkerne såmænd også stille, når en Toyota og 67eren står på tværs. Vi kom hen til pladsen, og øv, porten var lukket.

Den lå i en lille skov, og ved nærmere eftersyn var der ikke een eneste cv, eller telt at se. Var den nedlagt eller hvad.

Ud af bilen, og ind på pladsen. Meget meget øde, og stille her. Hytterne var brast sammen, og buske, træer, græs, var bare vokset vildt op det blev slet ikke passet. Så hørte vi nogen skændes højlydt et sted inde i en bygning, med et gammelt skilt hvor der stod restaurant. Huset var gammelt, og i meget meget dårlig stand. Vi gik ind, og mødte et par tudse gamle mennesker, dem der skændes. Hilste pænt, og fik efterhånden gjort dem forståelig hvad vi ville. Jo, da. Vi kunne sagtens komme ind, vi skulle være så hjertelig velkomne. Vi kørte ind, og den gamle hjalp os ned på plads, og sluttede strøm til vognen. Viste os pladsens faciliteter. Vi fik også lige at vide vi ikke måtte grise baderummet. Der var i øvrigt kun koldt vand. Men se billederne af pladsen herunder.



Vi skal også lige se billeder af pladsens faciliteter, og det er her man bliver så glad for sin cv, med sit eget toilet, og sit eget brusebad. Det er jo det, der gør os helt uafhængig og frie. Bare en plet græs, evt beton, og måske lidt strøm. Så kan vi klare os.



Det var det her jeg mente med svingende hygiejnisk standart ;-)

Eftersom vi var helt alene på pladsen, og denne var indhegnet havde Sally (hunden) kronede dage her. Hun kunne jo rende løs, uden at genere nogen, det nyd hun.

Om aftenen blev porten behørigt lukket og låst, for nu var der jo gæster på pladsen. Jeg gik en tur ned af vejen udenfor campingpladsen, efter vi havde grillet, og der stod nu biler sådan hist og pist i vejsiden, og mellem træerne. Hmm, det skulle da lige tjekkes op. Jeg gik sådan helt tilfældigt forbi den første, interessant, så den næste, også interessant, og det var egentlig en meget inspirerende, og lærerig gåtur. HVORFOR, vil i vel vide nu..... Joo, det var her alle de prostituerede tog deres kunder med hen, og klarede forretningen.

Men æh, jeg gik lidt videre ned af vejen, og nede for enden, stod de letlevende damer, mere eller mindre, mest, mindre, påklædt og tilbød sig. Jeg fik da også et par tilbud, men takkede pænt nej, og luskede hjem igen.



I Polen har de også myg.

Efter en nat her, skulle vi videre hjemover. Vi fik afregnet, og porten låst op, så vi kunne komme videre. Når man sådan er sammen, kun Sanne og mig, i 14 dage uden børn, kan det jo ikke helt undgås man kommer til at lægge lidt mere mærke til hinanden, end i dagligdagen.

Det så sådan ud da Sanne, sådan kom til at se rigtigt på mig.



Hun har dog siden vænnet sig til mig.

Polen er ikke alle steder som her fortalt. Det er mest i yderområderne, man finder så dårlige forhold som nogle af eksemplerne beskrevet og vist her. Vi har camperet i Polen, siden 2006, og har aldrig været forulempet eller blevet bestjålet på nogen af disse ture.

Vi har altid mødt hjælpsomhed, og interesse, blot man sørger for at begå sig som omtalt, og ikke kommer farende med store armbevægelser, og smider om sig med penge.

Der er sket rigtig meget på campingsiden i Polen op til i dag. Mange pladser er helt på højde med en dansk 3 stjernnet campingplads.

Vi var også i Polen i 2010, med nogle stykker, som ikke var særlig trygge ved at besøge det land. De fik en kæmpe overraskelse, og meget forbavset over hvordan der egentlig er. Som nogle har udtrykt det på deres hjemmesider, undskyld Polen, vi har da taget helt fejl.

Selvfølgelig kan der også hænde noget der, men det er ikke værre end f.eks. Tjekkiet, eller andre steder.

Skulle nogen få lyst til at drage til Polen, så bare af sted. Det er efterhånden ved at være så godt med, at det er som alle andre steder i Europa, både Wroclaw, Krakow, og andre store byer er som vores, og campingpladserne ligeså.

Tager man ud i yderområderne, på landet osv, kan man stadig møde det ”gamle” og det er også her der er noget udfordring i det. Det er tit de sjoveste ture, og det er her man kan opleve lidt af hvert.

God fornøjelse, og god campingsæson.

Hej fra Sanne og Poul