

## ● Sommerferie 2012 – hvornår var det nu lige, det var?

Hvornår startede sommeren 2012? Var det dengang vi i maj tog vores Cabby 620+ med til 14 dages rundtur i Sydsverige?

Malmø – stedet, hvor vi skulle mødes med vores rejsekammerater fra Ålborg – var første stoppested. Herefter gik det videre til Kalmar – Vestervig – Karlsborg – og Markeryd, før vi igen vendte hjem til Danmark. Vejret var sådan, at vi flere gange var glade for, at vi var i vores Cabby, og ikke den lille rejsevogn - en Wilk 450, vi også har stående herhjemme. Men på trods af vejret, så er naturen altså flot, og det kompenserer jo meget. Både skærgården, områderne med de mange søer, de små træhuse, hvor man igen bliver hensat til Astrid Lindgrens verden. Og det ”gamle” Danmark, – sjovt at se, hvor stort det har været engang – at se de gamle grænser og forskellige mindesten – selv ovre ved Markeryd fandt vi noget!



Eller var sommeren dengang i juni, hvor vi igen kørte med vores Cabby – denne gang til Jylland? Vi skulle til koncert i Herning, og havde valgt at overnatte på bycampingpladsen et par dage, så vi også fik set Herning og opland.

Efter koncerten kørte vi videre til Århus, for at se mere på barndomsbyen og hilse på familien. At bo på DCU Blommehaven med udsigt til Århusbugten er bare godt! Efter 10 dage i Jylland sluttede turen på Sjælland - på Storebælt Campingcenter, her holdt vi Sankt Hans med et par gode venner hen over den weekend.



Men SOMMER var det helt sikkert på kalenderen, da vi i juli fik nok af dansk regn og ustadigt vejr, og hvor vi på kun 1 døgn fik pakket den lille rejsevogn og smuttede 14 dage til Gardasøen. For her var det SOMMER.



Den næste tur er den ”egentlige” sommertur. Den har været planlagt længe, og den foregår med den

lille rejsevogn senere i august. Vi kører sydover gennem Frankrig og Nordspanien til Portugal - hjem over den spanske østkyst og sidste rigtige stop i Alsace. Turen er sat til 5-6 uger, og vi er kun os selv.

Forresten startede vores rejseliv med campingvognene allerede i marts, hvor vi var 14 dage i Prag med 2 andre vogne. Men her fortrød vi at vi ikke havde taget vores Cabby – for det var godt nok både vådt og koldt! Her ville varmen i gulvet havde gjort underværker. Alle frøs med anstand – men vi fik set Prag og hyggede os i hinandens selskab.



Fortsat god sommer – og god fornøjelse til alle med campinglivet.

*Venlig hilsen også et par aktive Campister*

*Arnold Jensen – Bodil Walde*

*Medlem nr. 137*