

Efterårs tur uge 42 /2013 til Sverige

Turen med Cabby Clubben gik til Torne camping ca. 20 km sydvest for Växjö i den del af Sverige, som hedder Småland.

Campingpladsen er ejet af et dansk par, den ligger utrolig flot i skovkanten og ned til søen Åsnen. Pladsen var ikke ret stor - 40 enheder med strøm og nogle hytter samt teltpladser, men bestemt en plads der er værd at besøge igen.

Vi er: Linda, Viktor og Mathias fra Ringkøbing og Hanna og Ole fra Horsens

Vi startede fredag den 11. oktober hjemmefra og tog færgen Frederikshavn – Gøteborg kl. 22.30. Vi kom i land ca. kl. 02.00, så hen på fiskerihavnen og finde et par pladser til overnatning.

Lørdag gik turen så til campingpladsen 254 km i dejlig solskin, det havde frosset 2 gr. om natten. Vi var fremme ved 13-tiden og kort tid efter kom Lieselothé og Jens fra Als. De havde taget broerne.

Vognene blev stillet op og der blev snakket om turen. Aftensmaden blev indtaget i laden, som var opholdstuen.

Søndag eftermiddag gik turen til Elgparken i Kosta: 20 elge og 4 kalve. Vi så 4 i alt og 3 af dem blev klappet og håndfodret. Et meget stort og flot dyr, en hyggelig lille tur.

Mandag blev til en tur ved den lille sø for fiskefolket Mathias, Viktor og Ole den store middag blev det ikke til kun 2 små men med op skulle de.

Eftermiddags turen blev byen Växjö en flot by med domkirke springvand og så "Spritbolaget" men det besøgte vi ikke, vi havde jo med hjemmefra. En by med moderne butikker og Mathias måtte jo have nye støvler, for de andre var meget våde efter fisketuren (man kan jo sagtens klare sig med et par i en uge).

Tirsdag var så dagen med de mange glasværker og mange kilometer, men bestemt det hele værd. Området bliver kaldt Glasriget.

Første stop var ved Hauges håndværksglas, han varmede gamle flasker op og formede dem til kander, drikkeglas, karaffer, vaser og skåle – meget spændende at høre hans bearbejdning, kunden kunne selv komme med flasken, så lavede han den om efter ønske.

Andet glasværk/ støberi og meget flot kunst var Mats Jonasson i Målerås.

Tredje sted var der meget flot kunst – det var i Transjö.

Og det i Bergdalen. Da havde fabrikken lukket, men forretningen åben, så vi kunne bruge lidt penge.

Onsdag gik turen til Tingsryd; først til Bilkirkegården med alle mulig forskellige bilvrag sjovt at se, stor gætteeri hvad rustbunken var fra.

Børges indkøbscenter blev indtaget, hvor vi skulle have frokost: ”en rejemad” – toastbrød med æg i skiver og masser af rejer; rigtig godt, og vi kunne se, at alle spiste dette.

Det var også i denne by vi skulle på virksomhedsbesøg. HAMMER PLAST fabrikken fremstiller opbevaringskasser. De blev sprøjtet ud i hobetal, der blev arbejdet i 3-holdskift samt i weekenden. Spændende rundvisning.

Aftenen var med fællesspisningen: dejligt dyrekød med tilbehør.

Torsdag blev dagen, hvor 2 hold startede mod Gøteborg igen, vi ville til det store indkøbscenter Gekås som ligger i Ullered.

Indkøbscentret er på 35.000 m² det tog nogle timer for at se bare lidt af det, vi kunne se svenskerne købte stort ind, da vi stod ved kassen var handlerne ofte på 4.000 – 6.500 sv. Kr. men vi nøjes med få hundrede kroner.

Indkøbscentret har selv campingplads med 500 enheder til cv og autocamper, samt flere hundrede hytter og udlejningsvogne, hotel, ski bakke og meget andet, et stort sted, meget sjovt, at opleve.

Lørdag startede de sidste 100 kilometer til Gøteborg, hvor vi skulle med færgen kl. 16

En rigtig oplevelsestur. Sverige har rigtig mange skove og søer i det område og så med alle de flotte efterårsfarver. Dem kan man aldrig få nok af!

Tak til Lieselothé og Jens for deres arrangement.