

Cabbytur til Ingolstadt – Efterårsferien 2013.

I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18. september, vel vidende at vi desuden havde skrevet os på turen til Ingolstadt en måned senere!

Vi nød først en uge sammen ved Rhinen hvor vi lå ved Geisenheim, hvor vi bla, sejlede til Loreley samme dag der var Rhinen i flammer der. De næste 2½ uge brugte vi på 2 forskellige pladser (Equisheim + Obernai) i Alsace. Vejret var fint, og vi fik set mange ting, og ikke mindst smagt meget dejlig vin. Vi besøgte bla. Natzwiller Struthof, en kz lejr godt gemt midt i Vogeserne.

Ved udgangen af uge 40 tog vores venner hjemad, og vi fortsatte mod Nürnberg, hvor vi fandt en god plads, som vi kunne ligge på, inden vi skulle møde de 4 andre vogne fra Cabby klubben i Ingolstadt.

Her måtte vi have det varme tøj frem og ikke mindst regntøj, men alligevel kom vi lidt i området og fik kigget på de smukke små bayerske byer. Vi var f.eks. i den gamle guldsmedeby Schwabach, hvor selv tage og tårne er guldbelagt!

Så endelig fredag morgen d. 11. oktober op til efterårsferien trak vi vogntoget de sidste 80 km mod Ingolstadt, spændte på, hvad denne uge mon ville byde på.

Indtil nu havde vi jo måtte ”underholde” os selv, selv finde på aktiviteter og ture, så vi glædede os til at ”slappe” af på det område.

Vi fandt hurtigt frem til campingpladsen Camping Am Auwaldsee, takket være GPS! Vi var de første, der kom, så vi fik udpeget det område, hvor vi alle kunne ligge. I løbet af kort tid var vi installeret, og så ventede vi bare på at, alle andre skulle ankomme.



”Stilleben” – på campingpladsen.

I løbet af fredag/lørdag ankom så de andre 4 vogne, og alle kom på plads.

Søndag var det parole --- morgenmøde kl. 10,00 ved elstanderen, hvor diverse information blev uddelt af turarrangørerne : Preben og Charlotte og Natalie.

Alt var fint pakket i bærepose til hver vogn! Vi fik også lige en smagsprøve på det lokale bryggeri, så vi vidste, hvad vi gik ind til på det planlagte besøg senere på ugen. Om eftermiddagen var der fælles kaffemøde ude i solen mellem alle vognene.

Ingolstadt:

Mandag morgen var der afgang til byrundtur med turistguide. Nogle af os cyklede, andre tog bilen, mest fordi de ikke havde cykler med, bestemt ikke fordi de var mere dovne! Vi fik en 2 timers lang tur rundt i den gamle by, godt krydret med små anekdoter (bla. om traditionen med de mange hængelåse der bliver hængt op på rækværket over Donau i.f.m . Ægteskab). Desuden kom der mange historiske facts, (byen blev bombet under krigen og f.eks. Ses grundridset af lille kirke markeret på det store viktualiemarkt, og hvorfor er der 2 slotte i byen). Men vi fik også familiære oplysninger (f.eks. hvilke restauranter, der tidligere var studenter tilholdssteder, men nu var blevet både dyre og mondæne, hvilke steder der er godt at handle). Der blæste en kold vind, så da vi langt om længe var igennem ruten, styrtede nogle af os ind et sted, hvor vi kunne få mad og få varme!



Det Medicinsk-historiske museum med den flotte urtehøve.

Bryggeriet Herrnbräu

Tirsdag var sat af til bryggeribesøg på Herrnbräu kl. 14, så efter frokost gik vi alle derover, i øvrigt en dejlig tur rundt om søen. Vi fik en fin rundvisning gennem hele bryggeriet, selv helt ind i hjertet, hvor vi kiggede ned i ølkarrene, (var det nogensiden gået på Carlsberg??). Der var uddeling af de helt friske øl fra tank – og en masse informationer om hvedemalt og byg malt.

Vi sluttede af i besøgsrummet, hvor det store køleskab var til fri afbenyttelse, – så der blev

snakket igennem, mens der blev smagt på de mange forskellige øltyper, mens nogle øvede i at hælde hvedeøl op i de rigtige glas, uden af det løber over!

På tilbagevejen til campingpladsen måtte nogle af os ind for at tanke lidt fast føde i den nærmeste BurgerKing, men her fik vi desværre kun varm cola til maden – ØV.



Onsdag var fridag – her gjorde alle som de havde lyst til. Nogle handlede i det store Outlet "Ingolstadt Village" – andre handlede i det store shoppingcenter Westpark, og andre igen tog på museum eller i det store svømmebad, muligheder var der nok af.



AUDI:

Besøget på Audi fabrikken og museet var sat på programmet til torsdag, så alle måtte tidligt ud af fjerene for at tage af sted kl. 08,15! vi kørte derover i egne biler. På Audi blev vi mødt af guiden, som viste os rundt i produktionshallen i 2 timer. Vi så Audi A3 blive produceret af robotter så store, at vi var målløse. Og bilerne bliver overhovedet ikke rørt af menneskehænder, før der skal monteres lygter, sæder og kabineindmad. Selv motoren bliver sat på plads af en robot! Fabrikken er forbavsende ren, der er ingen oliespild, papir eller lign at se nogen steder, slet ikke som man ellers kunne forestille sig det.

Bagefter fik vi ligeledes en guidet rundtur i museet, hvor vi bl.a fik forklaringen på hvorfor bilen nu hedder Audi! Museet er fuld af Audi bilernes udvikling, vi så mange flotte gamle modeller, og derudover også racerbiler, motorcykler og gamle cykler!



Dacau

Om fredagen var der ikke planlagt fællesaktiviteter, så igen gjorde alle, som de havde lyst til. Vi besluttede at følges med Jette og Knud til Dacau, den store KZ lejr nord for München. Det var en forstemmende oplevelse. Trist og uhyggelig at læse om alle de skæbner og se på alle de tegninger og fotografier der var sat op i museet. Man bliver meget stille, og meget berørt af at være der, så efter et par timer havde vi ”fået nok”, om man så må sige. Så kunne vi ikke kapere mere, og måtte hjemad – og ind i den fredelige verden igen.

Om aftenen sluttede turen med fællesspisning på den nærliggende restaurant, hvor vi alle fik en god aftensmad, og lejlighed til at sludre om alt, hvad vi havde oplevet. Der var en dejlig stemning, og der blev grinet meget!

Herefter var det hjem og i seng, for hjemturen startede tidligt for os alle sammen.



Hjemtur

Lørdag morgen kl. 07.00 kørte de første ud fra campingpladsen, og vi fulgte efter kl. 08.00, sammen med 2 andre vogne. Hjemad det gik over stok og sten, så selv afkørselsskiltene til motorvejen forsvandt i farten! Vi fik en lille ekstra tur gennem små tyske landsbyer med! Men skidt – vi fandt da ned til motorvejen igen, og ved aftenstide stoppede vi op ved Camping Aller Leine Tal – hvor vi overnattede. Næste morgen fortsatte vi 2 vogne, den 3, vogn havde ikke så travlt! Vi kørte hjem over Hamburg, med et kort stop i Scandinavian Park, hvorefter vi skiltes med Jette og Knud, for at køre henv. til Nordjylland og Sjælland.

Vi har haft en dejlig og spændende tur i Ingolstadt, og vi har især nydt ikke at skulle planlægge og have styr på alle detaljer!

Alt klappede fint, og fungerede efter hensigten, og vi har fået mange gode oplevelser med hjem.

Tak til Preben og Charlotte for det store forarbejde de har gjort, og senere arbejde med at styre hele flokken, det har været en god tur.

Vi følger gerne med en anden gang!

